



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Stan MOONS

Lid van de Duivenbond «De Klamper».
Lid van de Kristelijke Bond van
Gepensioneerden.

Echtgenoot van Emma WILLEMS.

Hij werd geboren te Grobbendonk op
29 maart 1908 en overleed onverwacht te
Vremde op 7 augustus 1989, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

Emma WILLEMS,
Jos en Maria DIELTJENS - MOONS en
kinderen,
Roger en Rosa MOONS - VERVLOET en
kinderen,

danken U voor de troostende
blijken van deelneming.

De familie dankt ook speciaal de bejaarden-
denhelpsters die vader vol toewijding en
liefdevol hebben bijgestaan.

Geheel onverwacht ging je van ons heen,
zonder afscheid te nemen, geen handdruk,
geen «vaarwel en tot ziens».

In ons leeft de dankbare herinnering aan je
noeste arbeid en taai doorzettingsver-
mogen om van bossen en braakliggende
gronden vruchtbare akkers en groene
weiden te maken.

We danken u, vader, om wat jij voor ons
gedaan hebt, of geweest zijt,
jaren lang, doorheen goede als kwade
dagen.

Jij leefde nu gelukkig, samen met moeder,
rustig genietend van uw pensioensleeftijd,
omringd door de liefdevolle aanwezigheid
van kinderen en kleinkinderen;

blij en dankbaar om de bereidheid waar-
mee geburen ter hulp kwamen.

Zo mogen sterven, thuis, in de vertrouwde
omgeving, was zijn vurigste wens.

God, wij danken om dit leven.