



Mevrouw MORETUS de BOUCHOUT ;

Eerw. Paters Alfred en Robert MORETUS de BOUCHOUT der Missionarissen van Afrika (Witte Paters);  
Jonkheer Christian MORETUS de BOUCHOUT, Reserve O. Luitenant, en Jonkvrouw Edith van de PUT,  
zijn verloofde; Jonkheer Antoine MORETUS de BOUCHOUT; Ridder en Mevrouw Amedée van OUTRYVE  
D'YDEWALLE ; De Graaf en Gravin Jean le GRELLE;

De Ridders Michel en Joël van OUTRYVE D'YDEWALLE ; Jonkvrouwen Hélène, Agnès, Jacqueline,  
Godelieve en Astrid van OUTRYVE D'YDEWALLE ; Graaf Hubert le GRELLE ; Gravinnen Nicole en  
Chantal le GRELLE ;

De Gravin Douairnière Emeline GRELLE ;

Jonkvrouw MORETUS de BOUCHOUT, Graaf Raoul le GRELLE en zijn zonen : Graaf Antoine le GRELLE,  
Reserve Luitenant en Gravin Amaury le GRELLE en hunne dochters : Gravin Marthe le GRELLE in het  
verloofde; Gravin Marie-Louise ; Mevrouw Charles de REFFOND de R. V. EPE en hare kinderen

hebben de eer u te melden dat het den Heer benasgd heeft tot zijn te beeten. Het is de van kunnen wel-  
dem fiden rechtzoon, vader, schoonzvader, grootvader, schoonzoon, broeder, schoonzoon, en com.

Weledelen Heer

Philippe, Adrien, Marie, Hubert, Barbe, Ghislain

## MORETUS de BOUCHOUT

echtgenoot van Mevrouw Valentine, Marie, Cécile, Gravin le GRELLE

Lid der Congregatie van O. L. Vrouw en verschillende Broederschappen, Ridder van Eer en Dévotie der  
Hoogste en Militaire Orde van Malte, - Verdiend met medailles van Victorie en overwinning van den oorlog 1914 en 18.  
Voorzitter van het regionale Comité van St Pieters Penning, - Schatbewaarder der Sociëteit der Bewaarscholen van Antwerpen,  
Lid van den Bestuurraad van St Carolusgasticht, Oud Mannenhuis van Antwerpen,  
Eerevoorzitter der Katholieke Koninklijke Fanfare St Cecilia van Bouchout.

geboren te Antwerpen 3 Januari 1874, godvruchtig overleden te Bouchout op Maandag 28 September 1942  
Voorzitter der Sacramenten onzer Moeder de H. Kerk en van den Apostolischen Zegen "In Articulo Mortis"

De plichtige Ijkerenst, tot dewalke Ued, vriendelijk wordt uitgenoodigd, zal plaats hebben in de kerk  
van den H. Bavd, te Bouchout, op **Zaterdag 3 October 1942**, te 11 ure, gevolgd van de begrafenis  
in den Familiekerk te Viersef.

Vereeniging in de kerk.

R. I. P.

Maakde R. I. P.  
Bouchout 28 September 1942

Noch bloemen noch kronen  
maar een gebed a.u.b.