



Dankbare herinnering aan het leven  
in ons midden van

## Marie MOULAERT

Echtgenote van  
Frans GIJZELS

Zij werd geboren te Boechout op  
25 april 1907 en overleed te Lier in  
het St. Elisabethziekenhuis op  
11 februari 1988, begeleid door  
de gebeden van de H. Kerk.

---

Haar echtgenoot,  
kinderen en kleinkinderen,

danken U  
voor uw troostende blijken  
van deelneming.

Nu nieuw leven overal uit de grond  
priemt, nu de natuur ons doet dromen  
van de lente, heeft moeder heel stil  
afscheid genomen. Het doet pijn. We  
zullen haar missen. Want zij was een  
zorgende moeder. Samen met vader  
heeft zij hard gewerkt aan een warme  
thuis. Wat was het feest als w'er allemaal  
waren. Kinderen en kleinkinderen... we  
waren haar rijkdom.

Ja, wat kon moeder genieten van een-  
voudige dingen. Ieder plantje, ieder  
bloem was voor haar een wonder. Haar  
leven, haar werk was verweven met de  
natuur.

Ze keek vooral gelovend naar het leven.  
En dankbaar. Voor haar was alles een  
geschenk, een gave van God.

Voor moeder is het reeds lente, nieuw  
leven.

Zij mag thuishkomen in de vreugde van  
de Heer.

Dank U, God, voor onze lieve moeder.  
Maak haar heel gelukkig in de hemel.