



Moge dit prentje U blijvend
doen denken aan

Hermine M U L K E N S

Echtgenote van Robert LEUS.

Geboren te Antwerpen op 7 januari 1912
en overleden te Boechout op
15 augustus 1990, gesterkt door
het Sakrament van de Zieken.

Dank aan directie, aalmoezenier en ver-
plegend personeel van Huize Stracke.
Dank voor uw aanwezigheid en meevoelen.

Haar echtgenoot, kinderen
en kleinkinderen.

Wij geven ons Moeke uit handen en
vertrouwen haar toe aan de God van ons
geloof.

Wij zagen haar dood naderen en toch
waren we verrast, en voelden we ons
verloren.

Haar groot gezin was haar levensdoel,
daar trok zij zich aan op.

Geluk vond Bobonne in kleine en mooie
dingen : een vriendelijk woord van ons -
een lach, een bezoekje van haar klein-
kinderen.

Overtuigd dat de Heer haar met open
armen heeft ontvangen, bidden wij om
troost.