



Gedenk in Uw H. Mis, H. Communie en Uw
Gebeden de Ziel van Mijnheer

Petrus Constantinus Mylemans

Weduwnaar van

Mevrouw Maria Steylaerts

Lid van verschillende godvruchtige Genootschappen.
geboren te Vremde op 11 Juni 1875 en godvruchtig
overleden te Berchem op 11 Maart 1952.

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

De goede God dienen op aarde maakte deze man
blij en gelukkig.

Diepgelovig was hij, die werkelijk leefde uit zijn
geloof, bewust van zijn christelijke plichten tegen-
over God en zijn naastbestaanden.

Hij was een goede vader, die de zijnen liefhad en
er fier op was.

Vroom was hij; hij kon zo simpel de handen vou-
wen en bidden tot de Hemelse Vader; hij was een
vurig minnaar van het H. Sacrament: dat was zijn
sterkte en zijn grote vreugde; zijn laatste woorden
immers hebben het nogmaals bewezen: « Heer, ik heb
met liefde uw Huis bemind, ik wil er wonen ».

Dat de engelen deze vrome en goede man ten Pa-
radijze geleiden, waar hij met de heiligen de eeuwige
vreugde zal kunnen genieten.

Mijn beste kinderen, mijn troost en mijn roem,
weent niet over mij, want ik ben gelukkig.

Mijn liefste Zuster, in het Klooster der Dames van
het Christelijk Onderwijs, gij hebt het beste deel ge-
kozen, spreek gij voor mij ten beste bij de goede
Meester.

Mijn beste Vrienden, ik heb U wel verlaten met
het lichaam, maar mijn geest blijft bij U; ik bid
voor U, gedenkt ook gij mij in Uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw Rijk!

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

H. Franciscus, bid voor ons!

De Familie dankt zeer hartelijk voor Uw
helpend bidden en Uw troostend deel-
nemen in deze rouw.

A. Van Bouwel & F. Swinnen, Begr. Oude-God
Antwerpsche Stw. 11, Mechelsche Stw. 80