

Na een leven van eenvoudige goedheid en plichtsvervulling
hebben wij afscheid genomen van

Frans NAENEN

Oudstrijder van de Oorlog 1940 - 1945

Echtgenoot van Louisa MICHIELS

Geboren te Essen op 10 juni 1908 en overleden te Mortsel
in het Algemeen Ziekenhuis St. Jozef op 16 juli 1989,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Dit melden U:

zijn echtgenote:

Louisa MICHIELS,

zijn kinderen:

Danny en Betty LOYEN - NAENEN,
Alfons en Rita NAENEN - MAELFEYT,

zijn kleinkinderen:

Reginald en Richard LOYEN,
Patrik en Lucia NAENEN,

zijn broers, zusters, schoonbroer en schoonzusters:

Petrus NAENEN - Ida NAUWELAERTS (†), kinderen en kleinkinderen,
Willy en Philomena HONINGS - NAENEN, kinderen en kleinkinderen,
Jos en Hortense DE VOS - VAN DIJCK - (Remi NAENEN †), kinderen en kleinkinderen,
Zuster Hostia, Jeanne NAENEN, Gasthuiszuster,
Leon en Celine NAENEN - SUETENS, kinderen en kleinkinderen,
Frans MICHIELS (†) - Emmerance VERELST, kinderen en kleinkinderen,

zijn neven en nichten:

De kinderen en kleinkinderen van wijlen:
Rene en Irma NAENEN - MICHIELS,
Jozef en Pauline VAN HOOFF - MICHIELS,
Gerard en Lisa MICHIELS - DE VOCHT,

De families NAENEN, MICHIELS, PLEYSIER en CEULEMANS.

Zij nodigen U uit samen met hen tot deelname aan de plechtige uitvaartliturgie die plaats heeft op
DONDERDAG 20 JULI 1989 om 11 uur in de parochiekerk van St. Jan te Vremde.

Samenkomst in de kerk.

De bijzetting in de familiekerk geschiedt op de begraafplaats van Boechout.

Gebedswake in voornoemde kerk op woensdag 19 juli 1989 om 19 uur.

2531 Vremde, Reigersmolenstraat 33.