

*Tegen het vallen van de avond sprak
Jezus: "Laten wij oversteken naar
de andere oever."*



Dankbare herinnering aan

Petrus NAENEN

*Lid van de Kristelijke Bond van
Gepensioneerden
en van Ziekenzorg Vremde*

Weduwnaar van
Ida **NAUWELAERTS**

Hij werd geboren te Essen op
31 december 1902 en overleed te
Lier in het St.-Elisabethziekenhuis
op 30 januari 1996, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

1996
2

De grote handen die nooit rust kenden
zijn voor altijd gevouwen.
De schuifelende voeten hebben hun
doel bereikt.
"Bloemenhof" ligt er een beetje
eenzaam bij nu vava er niet meer
is.

Het afscheid maakt ons stil en toch
willen we ook dankbaar zijn.
Dankbaar voor elk moment waarop
vava ons blij heeft gemaakt,
voor elke gunst waarvoor hij stil
gebeden heeft;
Voor elk gebaar waaruit bleek hoeveel
hij van ons allen hield.

Tot ziens, vader.
Tot ziens, vava.

Om uw gebed,
om uw attenties voor hem,
om uw medeleven met ons,
danken U van harte,
zijn kinderen en kleinkinderen.