

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Remi Naenen

echtgenoot van mevrouw

Hortense Van Dyck

geboren te Essen op 19 juli 1914 en overleden

te Lier op 26 november 1979

in het H.-Hartziekenhuis

gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken

Heel stil en eenvoudig heeft vader afscheid genomen ! Een wuivende hand, naar ieder van ons. Een warme hand, en een dankbaar hart. Want het leven was goed, het was heel goed! Zelfs 19 maanden kliniek konden daar niets aan veranderen. Integendeel.... Na het rusteloze zwoegen was er de tijd van bezinning. In stilte genieten van al de goede en mooie dingen, de kleine dingen om je heen. Iedere dag opnieuw de onvermoeibare en zalvende liefde van je vrouw mogen ervaren. Wat een onzegbare troost en sterkte !

Kinderen die proberen te bouwen aan een mooie, warme thuis; met beide handen werken aan een eigen zaak of bedrijf !

Ja, het leven was goed. Tussen de pijn in even wegsoezen en wat mijmeren.... mijmeren over de goede dingen van vroeger. En in je droom als boer nog fier kunnen zijn over die rijke oogst. Van dat model - trekpaard - je weet nog wel - over ditjes en datjes ! Verleden en toekomst, het ligt op een ziekbed allemaal zo dicht bij mekaar. Want plots groeit er een traan, een traan van weemoed.... de kleinkinderen ! Zijn trots.... wat zal er uit hen groeien? Dat niet meer kunnen beleven, maar weten dat het goed zal zijn! Ja alles is nu goed.

Een wuivende, dankbare hand naar al mijn lieve verzorgers. De verpleegsters van het wit - gele kruis die zo trouw waren de maanden van mijn verzorging thuis. De huisarts, de zusters, personeel en verplegend personeel uit de kliniek die zo lief en gediensstig waren. Ja, alles was goed.

Een wuivende hand, een open - hand.... een leven neerleggen in de hand van God; gelovend, diep gelovend dat God liefde is, en dat alles zo goed is !

De echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
danken U voor uw gebed en uw medeleven.

Begr. - Crem. L. Van Dyck Baestaens
Antwerpsesteenweg 51 2500 Lier Tel. 80 09 05