



DE NAAM DES HEREN ZIJ GEZEGEND !

De Heer en Mevrouw Remi NAENEN-VAN DYCK ;
De Jongeheer Jan NAENEN ;
De Jongeheer Alfons NAENEN ;
De Jongeheer René NAENEN ;
De Jongeheer Jozef NAENEN ;
Mejuffer Maria NAENEN ;
De Jongeheer Marcel NAENEN ;
De Heer en Mevrouw René NAENEN-MICHIELS, kinderen en kleinkinderen ;
De Heer en Mevrouw Petrus NAENEN-NAUWELAERTS en kinderen ;
De Heer en Mevrouw Jaak NAENEN-MICHIELS ;
De Heer en Mevrouw Frans NAENEN-MICHIELS en kinderen ;
De Heer en Mevrouw Willy HONINGS-NAENEN en kinderen ;
Eerwaarde Zuster Hostia der Gasthuiszusters van Lier, in de wereld Juffrouw Jeanne NAENEN ;
De Heer en Mevrouw Leon NAENEN-SUETENS en kinderen ;
De Heer en Mevrouw Florent GOOSSENS-VAN DYCK en kinderen ;
De Heer en Mevrouw Jos VAN DYCK-VAN DYCK en kinderen ;
De Heer en Mevrouw Jos VAN DYCK-VAN BERCKELAER en kinderen ;
Dokter Vearts en Mevrouw J. PEETERS-VAN DYCK en kinderen ;
De Heer en Mevrouw Aug. SELS-VAN DYCK en kinderen ;
De Heer en Mevrouw Marcel VAN DYCK-VERLINDEN en kinderen ;
Juffrouw Maria VAN DYCK ;

melden U met diepe droefheid, doch met Christene gelatenheid, dat het de Heer behaagd heeft tot Zich te roepen de ziel van hun teerbemide dochter, zuster en nicht

Mejuffer Wilfrieda Julia Francisca NAENEN

Leerlinge van de Zusters Ursulinnen te Lier. — Lid van V. K. S. J.

geboren te Vremde op 23 januari 1947, en ingevolge een smartelijk ongeval plotseling overleden te Boechout op 21 augustus 1960, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Ued. wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige lijkdienst met Communiegelegenheid bij te wonen op DONDERDAG 25 augustus 1960 te 10 uur, in de parochiekerk van de H. Bavo te Boechout.

TEN PARADIJZE GELEIDEN U DE ENGELEN.

Vereniging ten sterfhuize: Lispersteenweg, 25 te 9 uur.
Boechout, 21 augustus 1960.