



Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de ziel van Zijn trouwe dienaar

## de Heer Etienne NAETS

Erenotaris

Oorlogsvrijwilliger 1914 - 1918

Lid van verscheidene godvruchtige en andere verenigingen

weduwnaar van Mevrouw Esther ISTAS

geboren te Westerlo op 9 maart 1889, en godvruchtig overleden te  
Antwerpen op 2 januari 1972.

Dit melden U met diepe droefheid :

Mevrouw Gabriel NAETS, haar kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Maurice NAETS, haar kinderen en kleinkinderen,

Mejuffrouw Paule PIERAERTS,

Mejuffrouw Marthe PIERAERTS,

Mejuffrouw Gaetane PIERAERTS,

De familiën NAETS, WALRAVENS, ISTAS, EYBEN,

zijn schoonzusters, neven, nichten, achterneven, achternichten en  
verwanten,

De Heer en Mevrouw Johan MEEUSEN, zijn trouwe dienstboden.

U wordt uitgenodigd de plechtige Eucharistieviering bij te wonen welke zal  
plaats hebben op WOENSDAG 5 JANUARI 1972 om 11 u. in de parochiale  
kerk van St.-Bavo te Boechout.

Bijeenkomst ten huize, Janssenlei 4, Boechout om 10 u.

De bijzetting in de familiekerelder zal geschieden op het kerkhof te Westerlo.

Noch bloemen, noch kransen.

HIJ RUSTE IN VREDE

Adres rouwbeklag : Janssenlei 4, 2530 Boechout.