

Zalig degenen die in den Heer sterven, want zij
gaan rusten van hun arbeid en hun werken volgen
hen op. *Apoc. XIV. 13.*



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MIJNHEER

ALFONS NAUWELAERTS
EERE-SCHOOLBESTUURDER

echtgenoot van Mevr. Joanna DIRIX

geboren te Heffen, op 28 Juli 1876,
met volle onderwerping aan Gods H. Wil overleden
te Bouchout, den 24 September 1940.

Lid van den Bond van het H. Hart.

*Bediend van de H.H. Sakramenten
met Pauselijken Zegen.*

Onze Kroon is gevallen: de vreugde onzes har-
ten is verdoofd, de beste der vaders is niet meer!

Hij was goed en rechtzinnig van hart, zacht-
moedig en minzaam in zijnen omgang: daarom
werd hij door eenieder geacht en bemind.

Aan allen die hem gekend hebben, laat hij de
herinnering van een eerbaar en werkzaam leven.

Hij had het woord des Heeren begrepen: „Wat
gij aan de minste der mijnen gedaan hebt, hebt
gij aan Mij gedaan.” Daarom heeft hij heel zijn
leven gewijd aan het onderwijs en de opvoeding
der jeugd en aan de werken van maatschappelijke
voorzorg ten voordeele van den werkman.

Mijn goede Echtgenoot, wat gij steeds voor mij
waart, dat bewaart men in zijn hart en men dankt
er om onzen lieven Heer. — Mijn geliefde Zonen,
vergeet nooit de liefde die ik u toedroeg; weest
steeds de troost uwer moeder en bidt veel voor
mij. — Gij vooral, mijn Zoon Priester-Missionaris,
denk aan mij wanneer gij staat aan 's Heeren
altaar.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

R. I. P.