



Winter en regenvlagen zijn voorbij, sta op, geliefde ziel en kom. (Hooglied).

Bidt voor de ziel van zaliger

Wim NAUWELAERTS

Student 2^e Licenciaat Germaanse filologie
aan de Rijksuniversiteit te Gent

Geboren te Lier op 10 april 1940, en godvruchtig overleden te Gent op 11 maart 1963, in het akademisch ziekenhuis, voorzien van de troosmiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis»

.....

Ook hier greep de dood plots naar een sterk leven, mooi en rijk uitgerust voor de toekomst van eigen familie, Volk en Kerk.

En weer hebben twee bedroefde mensen bij het lijk van hun enige zoon de vraag gesteld uit het oude verse.

Wij minden ons kind zo teer,
Waarom het ons nemen Heer?...
.....

Maar twee kristelijke mensen hebben onderworpen het hoofd gebogen voor het zalvend antwoord van God:

Ik minde Uw kind nog méér,
Daarom nam ik het nu weer!...

Dat antwoord blijft voor ons wel een mysterie, Heer, doch wij geloven dat dit antwoord het enige ware en het enig bevredigend is.

Drieëntwintig jaar geleden dankten wij U voor het nieuwe leven, als voor een gave in de liefde. Nu geloven wij Heer, dat ook de dood de bode Uwer liefde wezen kan. Want voor wie U toebehoren is de dood het begin van het volle leven. Wij brengen U het offer van zijn leven en van onze mooie dromen over hem. Fiat!

Dierbare ouders, zuster, schoonbroer en familieleden, professoren en comiliones, onze blikken hebben elkaar altijd doordrongen met begrip en betrouwen. Ik gaf U mijn genegenheid en gij schonkt er mij nog veel meer. Mijn tocht is voleindigd. Zet de uwe samen voort en dan staat ons allen een allergelukkigste wederontmoeting te wachten.

Ten paradijze geleiden U de engelen.

DE FAMILIE DANKT HARTELIJK.

.....