

Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en dat ik op de laatste dag uit de aarde zal opstaan, en dat ik God zal zien. (Job. 12.2)



MEVROUW

## **Maria Hortensia NEYENS**

**echtgenote van de Heer HELSEN EMIEL**

geboren te Olen op 3 april 1904 en godvruchtig overleden te Vremde op 23 oktober 1970 voorzien van de H. Sacramenten der Zieken.

Lid van de Bond der gepensioneerden

---

Mijn beste man, kinderen en kleinkinderen, veel zorgen en veel liefde hebt gij mij gegeven; ik dank U voor dat alles. Gij treurt nu omdat gij mij niet meer in uw midden ziet, maar troost U : Ik ben niet van U weggegaan. Ik blijf met U verbonden en wacht U in de hemel, met mijn geliefde zoon, waaruit wij U onze liefde zullen blijven geven.

Looft Gods Naam !

Gezegend zij de Naam van God van nu af

tot in de eeuwigheid.

Van de opgang tot de ondergang der zon zij de Naam van God geprezen.

Hoog boven alle volkeren is God verheven. Hoog boven de hemelen reikt zijn glorie.

Wie is God gelijk :

die troost in de hoogte,  
en schouwt in de diepte,  
in hemel en op aarde ?

Die mij geringe, verhief uit het stof,  
mij arme, beurde uit het slijk,  
om mij een plaats bij de prinsen te geven,  
bij de prinsen van zijn volk.

(Psalm 112)

O Maria, die daar staat;

Gij zijt goed en ik ben kwaad,  
Wilt Gij mijn arme ziel gedenken ?  
'k Zal U een Ave Maria schenken.

(G.G.)

---

De families NEYENS en HELSEN danken U van harte voor de blijken van deelneming in hun diepe rouw.

---

Begraf. H. Beenen opvolger ROBBERS