

or



Ter herinnering aan

de heer

Victor NEYENS

echtgenoot van mevrouw
Maria LEEMANS

Geboren te Vremde op 27 juni 1930
en overleden in het Universitair
Ziekenhuis te Edegem op 10 december
1997, gesterkt door het Sacrament van
de Zieken.

363
1997

Nu ben je voor altijd ingeslapen,
je hebt jouw strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.
Je levensblijheid,
je dienstvaardigheid voor je dierbaren
en vooral je dankbaarheid om
vele kleine dingen, zullen we
nooit vergeten.
Nu mag je delen samen met
ons dochtertje Ingridje in
de hemelse glorie waar geen verdriet
of pijn meer is.

—

Hartelijk dank, aan allen

*die hem behulpzaam zijn geweest;
hem genegenheid hebben geschonken;
hem in gebed indachtig blijven.*