



Aandenken aan

DE HEER

FRANS NUYENS

echtgenoot van Mevrouw
Anna VAN DER AUWERA

geboren te Lier op 14 april 1907
en godvruchtig overleden te Boechout in het
R.V.T. Sint-Mathildis op 28 juni 1992,
voorzien van de H. Sacramenten.



Om uw bliken van deelneming danken U van harte :
Mevrouw Anna VAN DER AUWERA,
de kinderen en kleinkinderen,
de Families NUYENS,
VAN DER AUWERA, STEYLAERTS en WAGEMANS.

*Hun erkentelijkheid gaat tevens naar de Directie,
het Personeel en de Mede-residenten van het R.V.T.
Sint-Mathildis te Boechout voor hun nooit
aflatende zorg en vriendschap aan hun dierbare
bestede.*

*Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is
dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinneringen ...*

*is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan
op de pieken van pijn en vreugde ...*

*Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waarde heeft
om niet te vergeten ...*

*is moeizaam de draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen
loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten.*