



Dankbaar gedenken wij

## **Mevrouw Mathilde OLIVIERS**

weduwe van

**de Heer Eugeen JANSSENS**

Lid van de kristelijke gepensioneerden

geboren te Ranst op 20 oktober 1904  
en godvruchtig overleden te Boechout  
(Rusthuis Avondvrede) op 28 april 1981  
gesterkt door het Sakrament van de  
zieken en de pauselijke zegen.

Afscheid nemen  
is met zachte vingers  
wat voorbij is  
dicht doen en verpakken  
in de goede gedachten  
der herinnering.

Afscheid nemen  
is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waarde heeft  
om het nooit te vergeten.

Afscheid nemen  
is moeizaam de draden losmaken  
en uit het spinrag der belevenissen  
loskomen...  
en achterlaten...  
en niet kunnen vergeten.

Moeder, afscheid van je nemen doet ons pijn.  
Hard werken, plichtsbeseft, eenvoudig en trouw  
kenmerkten je leven.  
Bedankt voor wat je ons hebt voorgeleefd.  
We denken aan je als een goed mens.  
Schoon zal ons eeuwig weerzien zijn.

Voor uw gebed, voor uw aanwezigheid, voor  
uw vriendschap, onze oprechte dank.