

*"Zoveel soorten van verdriet,  
ik noem ze niet.  
Maar één, het afstand doen en scheiden.  
En niet het snijden doet zo'n pijn,  
maar het afgesneden zijn".*

M. Vasalis



Dankbare herinnering aan

**JULIA PANIS**

*Stichteres Wasserij "St.-Bavo" Boechout*

Weduwe van  
**FONS VAN ORSHAEGEN**

Zij werd geboren te Putte (Mechelen) op  
10 april 1912 en overleed te Mortsel in het  
A.Z. St.-Jozef op 19 september 1998, begeleid  
en gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Lieve bomma,  
een lang leven van hard werken, steeds in  
dienst van "de anderen", is voorbij.  
De warme vlam van je kaars doofde uit, om  
zich te versmelten met het Grote Eeuwige Licht  
waar je geest voor altijd een welverdiende rust  
zal vinden.  
Je was een goed mens, bomma,  
we hielden van jou.  
Dank voor alles.

*Van je kinderen, kleinkinderen  
en achterkleindochtertje*

---

Haar kinderen en kleinkinderen,  
danken u oprecht voor  
uw gebed en uw medeleven.