



Blijf in uw vroom gebed gedenken de ziel van

Mijnheer

**Carolus Constantinus PAUWELS**

echtgenoot van

Mevrouw Maria **SCHOENSETTERS**

Lid van de Kerkraad van de H. Joannes in d' Olie te Vremde, lid van de Bond van het H. Hart, de Boerengilde en van verschillende Broederschappen.

*geboren te Boechout op 24 februari 1899, en godvruchtig overleden te Antwerpen op 12 juli 1957, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.*

" Uw Wil geschiedde. ...

Moelijk valt het ons Heer deze woorden te herhalen. We hoopten op Vaders terugkomst en thans hebt U hem zo onverwachts in uw glorie opgenomen, waar hij reeds uit uw handen de zegenkroon mag ontvangen voor zijn trouw werk in uw dienst; zijn dagelijks werk bekroond door de priesterwijding van zijn zoon en weldra de blijde professie van zijn dochter. Bij U, Heer is Vader goed, uw Wil is geschied Heer, uw Wil. Dierbare echtgenote, we waren zo blij samen te mogen werken voor het welzijn van de kinderen en God zende op zichtbare wijze ons werk. Ons geluk was groot, dat geluk blijft ook deze dagen, die U bijzonder zwaar zullen vallen.

34  
1957

Ik blijf U helpen vanuit de hemel, te samen met O. L. Vrouwke van Lourdes. Na ieder kruisje geeft God ook zalving en troost.

Mijn dierbare kinderen, gans mijn leven heb ik voor uw welzijn gewerkt. Nu verlaat ik U niet. Mijn dierbare dochter, ik verlangde naar die schone dag van uw professie. O. L. Heer vraagt U nu en bijzonder die dag een groot offer, maar het zal een schoon offer zijn. Ik reken op uw gebed en offer.

Mijn zoon priester, Uw priesterwijding was de grootste zegen voor mijn werk. Het heeft niet lang mogen duren, maar iedere dag zal ik aanwezig zijn bij Uw dagelijkse mis. Vergeet mij dan niet. Wees goed voor de Moe en ons Marie-Madeleine. Marie-Madeleine wees gij elke dag de troost van ons Moe. Denk dikwijls aan mij. Ik waak over U. En gij, dierbare broers zusters, familieleden en vrienden laat de genegenheid die ge mij steeds toonde verder bestaan in Uw gebeden.

Va, we behouden van U het beeld van een liefdevolle echtgenoot, een toegewijde vader, een plichtgetrouwe christen en een voorbeeld van hulp voor Uw medemens.

Mijn Jezus barmhartigheid.

O.L.Vrouw van Lourdes, wees mijn voorsprekerster.

---

*Voor Uw gebeden, Uw kristelijke deelneming, Uw troost ons gebracht, danken U oprecht de familieën : PAUWELS, SCHOENSETTERS, VERLINDEN en DE RIDDER.*

.....  
Druk en Begr. Frans JANSSENS - Vremde.