

In de schaduw van het kruis, wil ik rusten en hopen.



Gedenk in Uw gebed, H. Mis en Communie, de
ziel van zaliger Mevrouw

Henrica Francisca Josepha Pauwels

Weduwe van Mijnheer Henri Van Broeckhoven

Lid van de Bond van het H. Hart

geboren te Borgerhout de 17 Maart 1876, en naar
het Eeuwig Vaderhuis weergekeerd te Boechout
op 11 Januari 1950, gesterkt door de laatste
HH. Sacramenten en de Pauselijke zegen.

De hoge leeftijd strekte haar tot eer, want tot het laatste toe was ze een voorbeeld van een kristene vrouw en moeder, die wanneer ze niet meer werken kon, nog stil en opgeruimd bleef bidden en offeren.

Met bewonderenswaardige blijheid droeg ze de zorg voor velen, voor kinderen en kleinkinderen. Nooit viel haar iets te zwaar. Het viel haar alleen te zwaar... als zij die velen niet rondom zich zag. En hoe meer zij joelden, des te meer jubel was er in haar groot moederhart.

Met eerbied staren we naar die gesloten ogen die zoveel blijheid hebben uitgestraald.

En onze blikken gaan naar den Hemel: "God, wij danken U voor die blijmoedige vrouw, die zorgzame en deugdzame moeder en grootmoeder. We bidden ook voor haar.

Barmhartige Heer geef haar de eeuwige rust.

De familie dankt oprecht
om de kristelijke deelneming.