



Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger

Mevrouw Angelina PEETERS

echtgenote van de Heer
Joannes LAENENS

Lid van de Bond van het H. Hart

*geboren te Vremde op 23 april 1904, en
godvruchtig overleden in de St.-Jozef-
kliniek te Mortsel op 22 april 1962, voor-
zien van de H. H. Sacramenten der ster-
venden en de Pauselijke zegen.*

Plots is haar de dood overkomen. Maar zij was bereid: enkele dagen tevoren had zij trouw haar paasplicht volbracht, zoals zij ook als lid van de Bond van het H. Hart regelmatig biechtte en communiceerde.

Over het pijnlijke van dit plotse sterven hangt toch ook de troost, dat zij op paasdag geroepen werd door de Heer, die «overgeleverd is om onze zonden, en verzezen om onze rechtvaardiging» (Rom. 4.25) Immers, : «zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven» want Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. (1 Kor. 15)

Dierbare echtgenoot en kinderen, moge Uw smart om mijn heengaan gemilderd worden door de zekerheid dat de verzezen Christus mij kwam roepen, om eens deel te hebben in de vreugde van de hemel, vrucht van Zijn lijden en sterven.

Bidt toch voor mij, opdat ik spoedig het eeuwig Paasfeest moge vieren.



De familie dankt U van harte voor uw gebeden en troostende blijken van genegenheid en deelneming.