



Aandenken van de

Heer Lodewijk PEETERS

echtgenoot van

Mevrouw Maria AERTGEERTS

geboren te Lier, op 16 december 1896
en aldaar godvruchtig overleden op
13 februari 1976, gesterkt door het
sacrament van de zieken.

Meer dan vijftig jaren waren we samen. In goede en kwade dagen. En hoe verlangde ik er naar nog enkele jaren in goede gezondheid samen te kunnen blijven.

Het mocht niet zijn. Op korte tijd vervloog je gezondheid die bij u eeuwig scheen te duren. Ik zal u zo missen.

Heel uw leven hebt u gewerkt voor ons. Geen enkele inspanning was te veel om ons te kunnen geven wat wij nodig hadden. Stilletjes is uw leven nu uitgegaan en is u de weg naar de hemel ingeslagen.

Uw kleinkinderen waren uw trots en zij zagen de Bompas toch zo graag.

Vader, wij danken u voor al wat u voor ons gedaan hebt. U was voor ons een voorbeeld van schoonmenselijkheid. Als geboren Lierenaar had u veel van een Pallieter. Ongecompliceerd stond u open voor al het schone van dit leven.

Uw gebed, uw medeleven, zijn voor ons een troost en een opbeuring. Wij danken u voor deze steun.

Familie Peeters-Aertgeerts

Begraaf. Cellis, Boechout
Druk. J. Verheyen pvba, Kroonst. 126 Boechout