

Ik ben zo moe na deze lange reis.  
Al wat ik vraag is een rustige slaap  
en dromen over hen die ik liefhad.

## Mia PEETERS

*Direktiesecretaresse op rust bij Fabrimetal  
Lid van C.M.B.V.*

Zij werd geboren te Vremde op  
1 september 1926 en overleed te  
Wilrijk in het M.I. St.-Augustinus  
op 3 juli 1994, begeleid door  
de gebeden van de H. Kerk.

---

De familie dankt U voor uw medeleven.

Onze speciale dank aan zuster Chantal,  
de dokters en het verplegend personeel van  
het M.I. St.-Augustinus voor hun steun en hun  
liefdevolle zorgen.

Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij  
haar lieve aandacht voor de daagse dingen  
die door haar hoofd en haar handen gingen  
en alles wat zij was voor U en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar geen vraag  
en ook geen antwoord, doet de pijn vergeten  
die wij tesamen om haar heengaan leden  
die zal blijven schrijven na vandaag.

In haar dapper recht getrokken spoor  
naar Gods oneindig land laten wij lopen  
haar achterna, die hoopte wat wij hopen:  
zij is niet meer dan enkele stappen voor.

Heer, help haar, help ons.

*Anton Van Wilderode.*