

Treed binnen in de vreugde van mijn
Vader.



Vroom aandenken aan
de Heer

MICHEL PEETERS

Oud-Strijder 1914-1918

Vereerd met verschillende eretekens

echtgenoot van

Mevrouw Mathilda BOVEN

geboren te Boechout, op 2 juni 1887
en godvruchtig overleden te Boechout
op 11 april 1976,

voorzien van de genademiddelen
der H. Kerk.

Palmzondag werd voor vader een blijde intrede. Een triomftocht naar het Vaderhuis! Eigenlijk was gans zijn leven één tocht naar de hemel. Met beide handen heeft hij daaraan gewerkt. Niets was er te veel of te zwaar. Geluk, vreugde, liefde... ach, vader sprak er niet zoveel over; maar hij werkte er aan met heel zijn hart. Iedere dag opnieuw mochten wij dat ervaren. Wij wisten het wel: «zijn vrouw, zijn kinderen, zijn Dirk»... wij waren voor hem alles! Een hemel op aarde zou hij ons geven. En het was voor een stuk waar ook. Want het was goed met vader te leven. Er ging rust van hem uit, hij kon bemoedigen, had belangstelling voor ieder van ons. Kon vertellen over «vroeger en de oorlog», over zijn leven.

En door gans dat leven kon je de goede geest proeven, de geest van zijn rijk geloof. Wel en wee, alles lag in Gods hand. Ook zijn leven! Op deze Palmzondag is die lange levenstocht geëindigd; het werd een blijde intrede, want God heeft hem opgewacht. Bedankt, vader, omdat het zo fijn was met u te leven.

De families PEETERS, BOVEN,

DE VOS en VERAGTEN,

danken U voor de blijken
van deelneming.