



Liefdevol aandenken aan

Maria Pellegroms

Kleuterleidster op rust

weduwe van Denis Vanoystaeyen

Zij werd geboren te Vremde op
19 november 1924 en ging zacht
van ons heen in WZC Sint-Mathildis
te Boechout op 22 maart 2016.

De familie dankt u voor uw
troostende blijken van medeleven.

In de poësie van Moeke, Moemoeke,
schreef Denis Vanoystaeyen,
(later haar echtgenoot),
op 1 juli 1943 :

'Le souvenir n'est rien
lorsque le temps l'efface,
le souvenir est tout
lorsque le coeur le garde'.