



1994
5

Dankbare herinnering aan

**Maria
PELLEGROMS**

Echtgenote van
Frans MACAUTER

Zij werd geboren te Vremde op
18 februari 1920 en overleed
te Mortsel in het A.Z. St.-Jozef
op 6 juni 1994 gesterkt door
het H. Sacrament der Zieken.

Haar echtgenoot,
haar kinderen en kleinkinderen,
danken U voor uw gebed
en uw medeleven.

Een moeder uit handen geven doet pijn.
Daarom is er droefheid in ons hart, want
we denken vandaag terug aan al wat ze
voor ons betekend heeft.

Moeder was veel om ons bekommerd. Haar
kinderen en niet in het minst haar klein-
kinderen waren haar grootste rijkdom.

Onze vreugde was haar vreugde en met
ieder klein verdriet kon ze meeleven.

Daarom kunnen we vandaag, ondanks ons
verdriet, toch ook "dank u" zeggen.

Dank u, omdat gij ons zoveel mooie en
goede dingen hebt voorgeleefd.

Dank u, omdat we U toch lang bij ons
mochten hebben.

Nog dikwijls zullen we aan uw woorden
terugdenken, nog dikwijls naar uw voor-
beeld opkijken...

Lieve moeder wij vergeten u nooit.