

Gedenk in Uw gebed, Uw H. Mis en H. Communie  
de ziel van zaliger

MEVROUW

**Maria Coleta PELLEGRONS**

weduwe van wijlen

**Ludovicus Carolus VAN BREMPT**

Lid van de bond van het H. Hart, van de Broederschap van O. L. Vrouw van Bijstand, Auxiliairlid van het Maria-legioen en van verschillende Broederschappen.

*geboren te Lier op 6 Februari 1877 en godvruchtig overleden te Boechout op 18 Januari 1953, voorzien van de H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen "In Articulo Mortis."*



Heilig was het leven van deze vrouw.

In haar ogen lag de glans van de hemel; was het de goedheid en barmhartigheid van de Heer Jezus zelf, of was het de zachtmoedigheid van Zijn lieve Moeder Maria?

Op haar voorhoofd las men de sterkte van haar geloof en haar groot betrouwen op de Heer.

Over haar lippen kwam nooit een woord dat afstootte; zacht en zoet als balsem was haar stem, die zovelen heeft getroost, aangemoedigd, opgebeurd en zelfs berispt.

Haar zware handen heeft ze nooit in de schoot laten hangen; ze hebben gewroet en gewerkt op het grote boerenbedrijf. En wat al milde gaven schonken deze handen, in stilte en verborgenheid aan armen en gebrekkigen.

Haar hart was ruim en breed om allen te omvangen met een grenzeloze en onbaatzuchtige liefde; groot en klein, rijk en arm, priesters en leken waren bij haar welkom en voelden zich thuis als bij een goede moeder.