

Alles wat voorvalt is aanbiddeijk !

†

Bid voor de ziel van zaliger

**Mevrouw**

**Maria Ludovica PELLEGRONS**

echtgenote van

**de Heer**

**Eduardus Ludovicus GOVAERTS**

Lid van de Bond van het H. Hart,  
de Boerinnenbond  
en verschillende broederschappen,

geboren te Vremde op 7 juli 1895 en  
aldaar godvruchtig overleden op  
31 augustus 1971, gesterkt door het  
Sakrament van de zieken en de  
Pauselijke Zegen.

Plotseling is ze heengegaan. Geen enkel  
woord, geen enkel klacht hoorden ze  
meer over haar lippen komen. Haar  
zorgen nam ze mee naar het graf. Haar  
kommer droeg ze mee naar God in den  
hemel.

Gelukkig en wijs zijn zij die in hun leven  
zo trachten te zijn, als zij wensen be-  
vonden te worden bij hun sterven.

Deze echtgenote offerde zichzelf moedig  
op voor haar man. Ze beurde hem op  
tot een blij onderling verkeer in liefde.  
Een goed hart, gezond verstand, gaaf  
karakter, natuurlijke godsdienstigheid en  
argeloos Godsvertrouwen sierde haar. Zo  
was zij een rijke vrouwe onder een een-  
voudig dak, rijk om wat zij was, met  
haar zielenschatten gelukkig makende  
allen die Gods Voorzienigheid aan haar  
toevertrouwde.

Beste man, draag uw kruis in christelijke  
berusting. Een groot geluk duurt zelden  
lang. 't Is God geweest die ons in zijn  
goedheid het geluk schonk van een sa-  
menleving vol liefde en zorgen, enige  
jaren lang. God zij daarvoor gedankt.

De families Pellegrons, Govaerts, Van  
Kiel, Goossens en verdere families dan-  
ken U voor uw gebeden en bliken van  
deelneming.

---

Begravenissen Jos Van den Bogaert-Ceulemans  
Lisp 274-276, Lier - Tel. 70.15.78