



Ter gedachtenis aan

DE HEER

Alfons PHILIBERT

weduwnaar van mevrouw

Maria Van Rompay

echtgenoot van mevrouw

Emerentia Van Overstraeten

geboren te Emblem op 13 juni 1897

en overleden te Boechout op 29 augustus 1969.

*gesterkt door de H.H. Sacramenten der Zieken  
en de Apostolische Zegen „In Articulo Mortis”*

Hij was een goed en edel man, aangenaam in de omgang. Het was onmogelijk hem te kennen en niet zijn vriend te zijn.

Voor ons is hij niet dood, hij blijft leven in onze harten, hoe zouden wij hem kunnen vergeten, die ons zo bemind heeft en die wij altijd zullen liefhebben.

Lieve Echtgenote, groot is uw droefheid, doch treur niet om mij, want de dood is voor de rechtvaardige slechts een overgang tot het eeuwig geluk.

Beste Kinderen en Familie, ik dank u voor uw bekommernis om mij. Laten we God danken om al het geluk dat we samen mochten genieten, Steunt elkander en bidt voor mij. Sterven is geen scheiden, maar elkander opwachten bij God en al de geliefden die ons zijn voorgedaan. Kennissen en Vrienden, ik zal U niet vergeten.

*Mijn Jezus, barmhartigheid*



Mevrouw Alfons PHILIBERT,

De kinderen, schoon en kleinkinderen,

De Families PHILIBERT, VAN OVERSTRAETEN,  
VAN ROMPAY, VAN REUSEL,  
VETS en VAN DEN WYNGAERT,

danken U zeer hartelijk  
voor uw blijken van  
deelneming.

Rolwagenstraat 39,  
Lier, 3 september 1969.