



Dankbare herinnering aan

Karel PITTOORS

*Weduwnaar van
Josepha VAN DEN BOSCH*

*Hij werd geboren te Boechout
op 25 maart 1910 en overleed
aldaar op 4 januari 2001.*

*De familie dankt u voor uw gebed
en uw blijken van medevoelen.*

*Nu 't rouwrumoer rondom jou is
verstomd,de stoet voorbij is, de
schuifelende voeten,nu voel ik dat
er een diepe stilte komt,en in die
stilte zal ik je opnieuw ontmoeten,en
telkens weer zal ik je tegenkomen.
We zeggen veel te gauw:het is
voorbij.*

*Hij heeft alleen je lichaam weg-
genomen niet wie je was en ook
niet wat je zei.*

*Ik zal nog altijd grapjes met je
maken, we zullen samen door het
stille landschap gaan.*

*Nu je mijn handen niet meer aan
kunt raken,raak je mijn hart nog
duidelijker aan.*

Toon Hermans.