



Bid voor de ziel van

Heer VICTOR PITTOORS

Lid van het oud «Vrijwillig Pompierskorps»

Lid van de Kon. Harmonie

«De Verenigde Staatsbedienden»

weduwnaar van

Mevrouw Josephina VAN DE VELDE

geboren te Boechout op 15 maart 1882 en overleden te Mortsel op 5 april 1974
voorzien van de genademiddelen der H. Kerk.

Een stukje Boechout, een werkende hand, een oog van de kunstenaar die alles ziet, een open hart dat heel veel mensen ontmoet. Misschien hebben we zo iets over vader gezegd.

Maar zoals het moeilijk kan zijn metaal tot fijne kunst te smeden... even moeilijk is het de rijkdom van zijn hart te laten aanvoelen.

Zijn hoog-bejaarde wijsheid voelde de betrekkelijkheid en de broosheid van het leven. Zijn eenvoud, zijn vrienden-hart voor iedereen leefden vanuit het diepe geloof dat leven veel dieper en veel oneindiger is dan we zeggen kunnen.

God zelf was voor hem bron van alle leven, ziel van al wat schoon en goed was. Vanuit zijn rijk geloof heeft vader getracht het harde leven om te smeden tot de milde vorm van goedheid en liefde. Zijn leven werd een kunstwerk voor eeuwig.

DE FAMILIE BEDANKT