



Dankbare herinnering aan het leven  
in ons midden van

Mevrouw

Maria PUTTENAERS

Echtgenote van de Heer  
Jos KEUSTERMANS.

Zij werd geboren te Boechout op  
18 maart 1904 en overleed aldaar op  
8 december 1987, begeleid en gesterkt  
door de H. Sacramenten der Zieken.

---

De Heer Jos Keustermans  
en familie,  
danken u  
voor uw troostende blijken  
van deelneming.

Een klare, koude decembernaut. In de  
warmte van haar thuis heeft Mitteke  
afscheid genomen. Dat was toch haar  
wens: dicht bij haar lieve man te blijven.  
Ja, het werd voor haar een lange  
advent... een stil wachten op dit moment,  
op deze grote ontmoeting met de Heer.  
Haar lijdensweg heeft haar nooit ge-  
broken. Zij mocht steunen op haar man,  
op haar familie en vrienden.  
Zelf was ze één en al bezorgdheid. Alles  
in de puntjes ! Een echt moederke was  
zij. Haar warme thuis was haar grootste  
bezit.

Voor Mitteke is het reeds Kerstmis.  
Geboren worden, thuiskomen in de  
warme liefde van de Vader, voor altijd.  
Geen pijn of lijden meer, alleen de volle  
vreugde van de hemel.  
Dank, Heer, voor al haar goedheid, om  
zoveel lieve attenties. Maak haar on-  
zegbaar gelukkig bij U.  
Wij zullen haar in ons hart bewaren.

---

Begraaf. Goossens & Celis n.v. Morsel  
Boechout - Wommelgem - Tel 449.68.61