



Dankbare herinnering aan

**Jeannette
QUISENAERTS**

*Lid van de Kristelijke Bond van
Pensioneerden Vremde*

Weduwe van
Ferdinand SCHILLEMANS

Zij werd geboren te Lier op
23 april 1912 en overleed aldaar
in het St.-Elisabethziekenhuis op
18 november 1993, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

Haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen,
danken U oprecht voor uw
troostende bliken van medeleven.

10
1993

Wij geven onze geliefde moeder uit handen
en vertrouwen haar toe aan de God van ons
geloof.

Wij zagen haar dood naderen en nog zijn
wij verrast en voelen wij ons zo verloren.
Haar groot gezin was haar levensdoel, daar
trok zij zich aan op.

Geluk vond zij in eenvoudige dingen :
een vriendelijk woord van ons - een lach
van haar klein- en achterkleinkinderen het
bewonderen van planten en bloemen.

Wij die nu achterblijven kinderen, klein-
en achterkleinkinderen en haar vele vrienden,
wij leven verder van haar levenskracht,
haar geloof en levenswil.

Zij blijft in ons hart en onze gedachten met
vele kostbare herinneringen.

Moeder wij hebben U niet in vreemde handen
gegeven, U moest bij ons zijn tot het laatste.
Werken en leven zoals U het ons hebt
voorgedaan, is voor ons het mooiste ge-
baar van dankbaarheid.