

Gods wil alleen kan zulke offers vragen.
Een sterk geloof meteen kan zulke kruisen dragen.

† DIT WEZE U EEN VROOM AANDENKEN VAN

Mijnheer FRANCISCUS RIJNDERS

Ridder in de Kroonorde

Officier in de Orde van Leopold II met Palmen

Ridder in de Orde van Leopold II met Zwaarden

Oorlogskruis 1914-18 met Palm - IJzerkruis - Vuurkruis

Herinneringsmedalie 1914-18 - Overwinningsmedalie

1914-18 - Burgerlijke Medalie 1e klas

Lid van de Bond van het H, Hart en van verschillende
Broederschappen

echtgenoot van Maria Theresia LEYSENS

geboren te Berlaar, op 16 Juni 1887 en godvruchtig over-
leden te Boechout, op 16 Augustus 1953, voorzien van
de laatste HH Sacramenten.

Duurbare overledene, U waart een brave man, een
goede echtgenoot en lieve vader. Moedig-stil en blij
hebt ge de lasten en zorgen van het leven en uw gezin
gedragen, U zelve vergeten om aan anderen te denken;
daarom zult U ook niet vlug vergeten worden, door zo-
velen die U goed hebt gedaan.

Ja er zijn mensen, die niet zo vlug uit ons midden zou-
den mogen verdwijnen, omdat ze zulk een stichtend
voorbeeld van christelijke levenshouding zijn; die stille
eenvoud-goedheid-naastenliefde-oprechtheid-werklust
en zorg voor het gezin, 't waren allen als diamanten...
schatten van zijn gouden hart En toch niet mijn wil,
maar de uwe geschiede, Heer!

Teergeliefde echtgenote en lieve kinderen, we hebben
samen zoveel gelukkige dagen doorgebracht, in onge-
meten liefde heb ik voor U gezorgd en met U bij stille
avondstondes gebeden; gans ons leven was een voorbe-
reiding tot de dood. Graag had ik nog enkele jaren bij
U willen blijven, om U goed te doen, doch de Heer heeft
me onverwachts, maar ook goed bereid bevonden
voor de eeuwige zaligheid,

Dierbare familieleden en vrienden, laten we voor me-
kaar bidden, mijn leven is veranderd, maakt van het
uwe een voorbereiding daarvan, ik zal U helpen.

DE FAMILIE BEDANKT