



Dierbaar aandenken aan

Marcel Rijnders

Landbouwer

Weduwnaar van Hilda De Ridder

Hij werd geboren te Boechout op
13 juli 1932 en overleed aldaar in het
R.V.T. Avondvrede op 31 januari 2009.

De familie dankt u voor uw gebed
en troostende blijken van medeleven.

De handen die nooit rust kenden
zijn nu voor altijd gevouwen.

Met wie hij geleefd en gewerkt heeft,
die hij bemind heeft.

Toen we aan je bed stonden, dachten we
aan alles wat je aan ons hebt geleerd.

God, onze Vader, U roepen wij aan.

Zoals een vader voor zijn zonen barmhartig
is, wees Gij voor hem een warmhartige Vader!