

Met diepe droefheid maar dankbaar voor haar leven onder ons,
hebben wij afscheid genomen van

Mevrouw

Paula RILLAERTS

Lid van de Christelijke Bond van Gepensioneerden - St. Jozef, Mortsel
Lid van de Gehandicaptenbond - Boechout.

Weduwe van de Heer Charles VERAERT

Zij werd geboren te Boom op 9 augustus 1905 en overleed te Boechout
in het Rusthuis Avondvrede op 1 november 1989,
begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Dit melden U:

De Heer en Mevrouw Gommaire en Rosette VERAERT - VAN NUNEN,
De Heer en Mevrouw Roger en José NAESSENS - VERAERT,
De Heer en Mevrouw Simon en Danièle VERAERT - NOIRFALISE,

haar kinderen.

De Heer Marc VERAERT,
De Heer en Mevrouw Eddy en Brigitte RAPPOORT - NAESSENS.
De Heer en Mevrouw Ronny en Nicole NAESSENS - VAN TUYN.

haar kleinkinderen.

De Heer en Mevrouw Simon en José LINSSENS - VERDAET, kinderen en kleinkinderen.
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Dhr. en Mevr. Jef VERAERT - LEPAGE,
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Dhr. en Mevr. Simon BASTIAENS - VERAERT,
Mevrouw Alfons VERAERT (†) - SCHOETERS, kinderen en kleinkinderen,
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Dhr. en Mevr. Jos VERAERT - ZITTERBART,
Eerwaarde Zuster Rosalie VERAERT (†),
De kinderen en kleinkinderen van wijlen dhr. en Mevr. Eduard GOYVAERTS - VERAERT,

haar schoonzuster, neven en nichten.

De families RILLAERTS, VERAERT, SCHOETERS en DE BACKER,

Zij nodigen U uit samen met hen deel te nemen aan de plechtige uitvaartliturgie die plaats heeft op
WOENSDAG 8 NOVEMBER 1989 om 10 uur in de kerk van St. Jozef te Mortsel.

Samenkomst in de kerk, Liersesteenweg 312.

De teraardebestelling geschiedt op de begraafplaats van Boechout.

2530 Boechout, Oude Steenweg 83.