



Afscheid nemen  
is moeizaam de draden losmaken  
en uit het spinrag der belevenissen  
loskomen en achterlaten en  
niet kunnen vergeten (w.b.)

mevrouw

Maria-Magdalena ROELANTS

weduwe van de heer

Jozef F.J. VANACKERE

Bornem 10 maart 1907

Boechout 7 juni 1996

Haar diepste verlangen  
ging in vervulling.

Zij ging heen naar waar ze zich goed zou  
voelen voor eeuwig ...

Wij zijn dankbaar voor haar rijkgevoeld leven  
en voor wat ze voor ons gedaan heeft. Haar,  
moed, doorzettingsvermogen en levenskracht  
blijven een voorbeeld voor ons allen. Zij heeft  
een rechte voor getrokken in de vaak harde  
grond van het leven. Duidelijkheid, overtuiging  
en mildheid waren bij haar in elkaar verstreng-  
geld zoals ook een glimlach en een traan bei-  
den uit haar groot hart kwamen.

Haar geluk lag in het geluk van wie met haar  
leefde : haar kinderen, klein- en achterklein-  
kinderen en vrienden.

Haar levensgrote kaars brandde volledig op  
maar haar leven laat diepe sporen na : een per-  
soonlijkheid en een aantrekkingspool ging  
heen.

Zij was het levend teken dat het leven de moei-  
te waard is. Zij is de eeuwigheid ingewandeld  
en zij geniet van de zalige rust. Haar naam en  
die van hem, waaraan ze steeds trouw geble-  
ven is, staan voor eeuwig gegrift in de palm  
van Gods hand.

Ludo, Iris, Erik, Marcella, Stan,  
Ria, Theo, Mara, Lieve en Hans.

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,  
de families Roelants en Vanackere danken u  
voor uw medeleven.

Zij leeft voor immer ! Dat geloven wij.