

*Sterven duurt maar even,
om eeuwig voort te leven.*



Zoals de ondergaande zon die stil en langzaam
haar laatste lichtstraal geeft,
zo is van ons heengegaan

de Heer

Louis Rommens

echtgenoot van Mevrouw

Maria Ceulemans

„gewezen tuinbouwer“

Geboren te Deurne op 14 oktober 1932
en overleden in het H.-Hartziekenhuis te Lier op 6 juni 2005.
gesterkt door de H.-Sacramenten der zieken.

Wij nodigen U uit om samen met ons afscheid te nemen
van Louis tijdens de Verrijzenisliturgie, die zal plaatshebben op
ZATERDAG 11 JUNI 2005 om 12.30 uur in de parochiekerk
van Sint-Bavo te Boechout.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 12.15 uur.

De crematie zal in intieme familiekring geschieden.

Dit melden U .

Maria Ceulemans,

zijn echtgenote.

Koen en Sonja Rommens - De Prins,

Leo en Mireille Evers - Rommens,

zijn kinderen.

Liesbeth Rommens,

Mathias Rommens,

zijn kleinkinderen.

De familie Rommens - Verschueren,

De familie Ceulemans - Van de Wouwer,

*zijn zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers,
tantes, neven en nichten*

Geen bloemen noch kransen.

*Met dank aan zijn huisarts Dr. Van Geel en aan het
verplegend personeel van het H.-Hartziekenhuis te Lier
voor hun goede zorgen.*

Er is gelegenheid om Louis een laatste keer te groeten in het
Mortuarium van het H.-Hartziekenhuis, Mechelsestraat
(ingang spoed) te Lier, elke dag tussen 18 uur en 20 uur

Rouwadressen Smeendijk 53, 2530 Boechout,
Smeendijk 51, 2530 Boechout,
Nieuwdreef 119 bus 30, 2170 Merksem.