



Dankbare herinnering aan het leven  
in ons midden van

## Arthur ROSIERS

Echtgenoot van Sidonie Van Eester

Hij werd geboren te Ede-Gelderland op  
27 februari 1915 en overleed thuis te  
Vremde op 6 januari 1992, begeleid  
door de gebeden van de H. Kerk.

---

Sidonie Van Eester,  
August en Jeanne Vluymans - Rosiers,  
Gustaaf en Elsa Rosiers - Dillen,  
August en Yvonne Lenaerts - Rosiers,  
Gustaaf en Lea Willems - Rosiers,  
en hun kinderen en kleinkind,

danken U voor de troostende  
blijken van medeleven.

Heer,  
wij danken U voor deze goede echtgenoot  
en vader die van jongsaf vergroeid was  
met het hovenieren.

Hoeveel sla en tomaten zouden er niet  
door zijn handen zijn gegaan ?

Hij deed dit zeer graag want altijd was hij  
fluitend aan het werk.

Vele jaren mocht hij met zijn vrouw sa-  
menwerken voor zijn gezin. Ook voor zijn  
familie, burens en vrienden stond hij steeds  
klaar om te helpen, met de middelen waarover  
hij beschikte.

Zijn kleinkinderen waren zijn trots, hij volgde  
vol interesse hun jeugd.

Lang bleef hij redelijk goed en actief, maar  
de laatste weken waren kort.

Heer,  
geef aan vader, voor wie werken in de  
natuur leven was, nu de eeuwige rust bij  
U.