

Ik zeil langs regenbogen  
Gods stilte tegemoet...

F.T.

Dankbaar om wat zij voor  
ons betekende in dit leven,  
melden wij U het overlijden  
van onze moeder en grootmoeder

## Sidonie SCHALCKENS

weduwe van Jan Lafosse

Zij werd geboren te Borgerhout op 20 januari 1909 en overleed  
te Boechout in het R.V.T. St. Mathildis op 10 januari 1992,  
begeleid door de H. Sacramenten der zieken.

Karel en Adrienne Van den Wijngaert - Lafosse,

haar kinderen,

Jan en Lieve Van den Wijngaert - Verstockt,  
Chris en Hilde Van den Wijngaert - Bellon,  
Peter Van den Wijngaert (†),  
Hugo en Hilde Van Looy - Van den Wijngaert,

haar kleinkinderen,

Sven Van den Wijngaert,  
Steven en Michael Van den Wijngaert,  
Steve en Filip Van Looy,

haar achterkleinkinderen,

Haar schoonzuster en tante.

Haar neven en nichten.

De families Schalckens, Lafosse, Langers en De Clercq

De direktie, aalmoezenier personeel en medebewoners van St. Mathildis Boechout.

Zij nodigen U uit samen met hen tot deelname aan de plechtige uitvaartliturgie die plaats  
heeft op DONDERDAG 16 JANUARI 1992 om 10 uur in de parochiekerk van Sint-Bavo te  
Boechout.

Samenkomst in de kerk.

De teraardebestelling geschiedt op de begraafplaats van Boechout.

Rouwbeklag:  
2530 Boechout, Alexander Franckstraat 228.