



In stille dankbaarheid gedenken wij
het mooie leven van



Zuster Regina SCHILLEMANS

Geboren te Vremde op 6 juli 1903.

Geprofest op 6 september 1926.

Overleden in het R.V.T. 'De Regenboog' te
Zwijndrecht op 8 juni 1996,
gesterkt door de ziekenzalving.

Voor de dagelijkse goede zorgen
in het R.V.T.,
voor uw meelevens en uw gebed,

danken u zeer oprecht,

De Zusters Annonciaden
De families Schillemans en Fierens

Zuster Regine was heel haar kloosterleven een
stille getuige van haar Annonciade-zijn.

Zeer trouw volbracht zij in Sint-Mariaburg
haar taak als geliefde lerares en als medezus in
haar klooster.

Het lief en het leed van haar dierbare familie
leefde zij zeer intens mee.

Het bidden was een realiteit in haar, een levens-
houding, een wekroep tot een trouw beleven van
haar ideaal.

Regentje, wij danken u voor het werk van
uw handen, maar vooral voor uw groot
hart dat ons van Zijn goedheid sprak.

Zo plots kwam dan, de voor ons onbe-
grijpelijke en onverbiddelijke ziekte, die
u stilaan ondermijnde tot in het diepste
van uw wezen.

Wij danken u voor al uw vriendschap en
stille dankbaarheid, die tot uiting kwamen,
niet met vele woorden, maar met een rust-
ige glimlach.

Wil een voorspreekster zijn bij de Vader,
opdat wij en de ganse kerkgemeenschap,
meer en meer, vooral in deze verwarde tijd,
de waarden zouden ontdekken van stilte
en gebed en het geluk van zichzelf prijs te
geven zonder mate.

Met haar zingen wij:

Nu looft en prijst mijn ziel de Heer,
in God die mijn verlosser werd.

Magnificat!

Jubel allen in de Heer,
jubel om uw heil!

Onze-Lieve-Vrouw van altijddurende bijstand,
bid voor ons.