

God zegene U!



Bid voor de ziel van zaliger

Mevrouw

ROSALIA SCHROVEN

Lid van de Bond van het H. Hart, en van verschillende
broederschappen

weduwe van Mijneheer

SIARDUS GIELIS

geboren te Westerlo op 5 April 1859, en godvruchtig
overleden te Vremde, op 17 Januari 1954, voorzien
van de laatste H. H. Sacramenten der stervenden.

Moe en helemaal versleten
zat en zuchtte ik, jaren lang,
om weer los, en van de keten,
vrij, te gaan den vrijen gang.

Los en vrij dat werd ik heden,
en hetgeen ik 't meeste ontzag,
't gaf mij, oud en stram van leden,
weer den jongen, vrijen dag.

Al die sterven zult, onthoudt het:
't leven is een blijde baan,
maar alleen voor hem, die houdt het
sterven in zijn oogwit staan.

Leeft en leert dus allen sterven,
gij die groot zijt en die kleen;
gij die 't waar geluk wilt erven,
echt geluk is er maar één!

Zij kan roemen op een aantal jaren zoals er maar
weinig, in ten deel valt Zij heeft gewerkt zolang het voor
haar dag was. Vele jaren vertoonden zich reeds de ge-
breken van den ouden dag en voelde zij daardoor het
gemis der heilige Diensten en kerkelijke plechtigheden,
maar thuis vulde zij dat gemis aan door veelvuldig gebed

Wij danken God dat Hij ons zulk een moeder gaf. Wij
danken Hem dat Hij zo lang onze moeder liet behouden.

Zij was onze moeder,
in de dagen van onze hulpbehoevende jeugd,
in tijden van voorspoed en zorgen,
in de gelukkige jaren van haar hoge leeftijd die haar tot
ere strekte

Zij was en bleef onze moeder,
door haar geloof en gebed,
door haar zorgzame bedrijvigheid
door haar zachte opgewektheid,
door oprechte eenvoud en blijde ernst...
Een moeder die we nog niet kunnen missen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dankt God met
mij voor de zegenrijke jaren die Hij mij gaf.

Naast God waart Gij mijn troost, en veel van mijn lij-
den hebt gij verzacht. Van uit den hemel zal ik uw belan-
gen aanbevelen aan God, die mij honderdvoudig aan U
zal laten terug geven wat gij in volle toewijding, vooral
tijdens mijn laatste jaren van mijn hoge ouderdom, aan
mij gedaan hebt.

Voedt uw kinderen op in de vreze des Heren, dege-
lijke en godsdienstige kinderen alleen zullen uw vreugde
zijn, zoals zij het ook mij waren.

Bidt allen voor mij.

DE FAMILIE BEDANKT HARTELIJK.

Druk- & Begravenissen Fr. JANSSENS, Vremde.