

†

Dankbare herinnering aan het leven en sterven in ons midden van

de heer Jozef SERNEELS

Lid van de K.W.B.

echtgenoot van mevrouw Sylvia Yskout

Hij werd geboren te Hallaar op 23 december 1908 en overleed te Boechout op 17 oktober 1981, begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Mevrouw Jozef Serneels - Yskout,
kinderen en kleinkinderen
danken u voor uw gebed, steun en
woorden van troost in deze pijnlijke
dagen van rouw.

Herfstkleuren vertellen ons vol heimwee over wat voorbij is, over al wat zo mooi was. Heimwee om een lieve vader.

In ieder woord dat we spreken, in ieder gebaar ligt nog iets van zijn goedheid, van zijn warmte. Uren willen we zo over hem vertellen en dan is het alsof hij weer in ons midden is. Zijn zorgende handen, zijn stille glimlach, en vooral zijn groot hart, waar ieder van ons zijn plaatsje had... ja, het was fijn bij vader! Hij was zo trots op ons. Niets was er te veel om ons plezier te doen. Moeder op de eerste plaats, maar ook wij, kinderen en kleinkinderen voelden wel dat we zijn grootste rijkdom waren. Er is heimwee om al wat voorbij is... Maar ook diepe vreugde en fierheid te midden ons verdriet. Want wij weten dat vader leeft, onzegbaar gelukkig in de hemel.

Rotsvast geloofde hij in de grote belofte van de Heer, een leven lang heeft hij er aan vastgehouden.

Heer, vader was voor ons een voorbeeld van geloof, van eenvoud, maar vooral van liefde. In hem hebben we iets herkend van uw goedheid. Geef hem nu uw eeuwige vreugde.