

†

Vrome aandenken aan het te vroege
afsterven van

Jongeheer Frans SMETS

Geboren te Mortsel op 31 maart 1967 en overleden na een ongeval te Boechout op 13 september 1981, getroost door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

De families SMETS en MUHLHAUSEN danken U voor Uw troostende bliken van deelneming.

«Onze Frans was de zon en het leven in huis»
Zon en leven. Geen moment kon hij stil zitten, altijd opgeruimd, altijd klaar om iemand een poets te bakken.

Hij genoot van iedere dag, van ieder uur. Het leven tintelde in zijn ogen. Hij strooide zijn vreugde ook rond met volle hand. Liet anderen mee genieten, een zon voor iedereen. Maar Frans kon ook diep ernstig zijn. Naar zijn scoutsleuze «altijd paraat» voor een goede daad. Je mocht hem iets vragen... met zijn gul hart was hij de eerste ! Hij was een fijne scout, een goede vriend. Zo zullen wij hem dragen en bewaren in ons hart.

Veel te plots kwam dit afscheid. Wij hebben geen woorden, er is alleen maar die doffe pijn. Maar echte vriendschap breekt men niet. Frans leeft nu volop bij zijn Opper-scout. Daar blijft hij «onze vriend», onze voorspreker. Want ook nu blijft hij de eerste om ons te helpen in ons verdriet, in onze pijn. Dank Heer, in onze Frans zagen wij iets van Uw vreugde, hij bracht zoveel zon in ons leven. Geef hem nu de eeuwige vreugde.