



Dierbaar aandenken aan

## Jeanneke Smits

*Lid van Ziekenzorg St.-Jozef-Mortsel*

Weduwe van  
Jan Van Leekwyck

Zij werd geboren te Deurne op  
28 mei 1915 en overleed te Boechout  
in het R.V.T. St.-Mathildis op  
7 juli 2002, gesterkt door het  
Heilig Sacrament van de Zieken.

De familie dankt u voor uw gebed en uw  
blijken van medeleven. Speciale dank  
aan de directie en al het personeel  
van de afd. De Gouden Regen van het  
R.V.T. St.-Mathildis te Boechout voor de  
goede en toegewijde zorgen.

Moeder, Moemoe  
door woord en daad heb jij ons geleerd  
om plichtsbewust te leven, vertrou-  
wend in de Heer.

Voor elk van ons heb jij dagelijks  
gebeden.

Of wij je lachen, of ook wel wenen  
deden.

Wat God aan gaven door jou gaf neem  
je niet mee in 't kille graf.

Net als de bomen in het woud draagt  
het zijn vruchten, menigvoud.

Jij hebt je taak in dit leven vervuld,  
rust nu in vrede, door Gods liefde  
omhuld.

Dankbaar voor al wat jij ons hebt  
gegeven, willen wij trachten naar jouw  
voorbeeld te leven.