

Dankbare herinnering aan

Jos SMITS

Lid van D.J.T. Borsbeek
echtgenoot van

Margriet Couwels

geboren te Vremde op 15 oktober 1927 en
godvruchtig overleden te Wilrijk in het
St.-Augustinusziekenhuis op 29 januari 1983
gesterkt door het H.Sakrament van de zieken

Zijn echtgenote,
kinderen en kleinkind,
samen met de familie
danken U voor uw aanwezigheid en voor de
troostende woorden van medeleven.

Begr. H. Van den Bogaert
Zevenbergenlaan 15, Ranst, Tel. 485 55 60

Een mens kan zo getekend zijn door een
haast ondraaglijk lijden dat men van de dood
gaat spreken als van een bevrijding. We
zeggen: «Hij is van zijn pijnen verlost». En
in gelovig vertrouwen mogen we eraan toe-
voegen: «Moge de Heer hem opnemen in zijn
eeuwige vreugde».

Maar wij, die achterblijven, voelen deze
dood aan als een verlies, als een afscheid
van een goede echtgenoot en vader die
werkte en leefde voor zijn gezin. Daarom zijn
we hem dankbaar en zullen hem nooit ver-
geten. Gelovend in de verrijzenis van het
lichaam en in het eeuwig leven bidden wij:

God, Vader in de hemel,

geef dat wij allen

die met Jos Smits verbonden hebben ge-
leefd, nu ook, omwille van zijn dood,
dieper met elkaar verbonden mogen zijn.

Laat ons opzien naar Jezus, onze broeder,
die, mens als wij, gestorven en verzezen is
en die ook voor ons de weg gebaad heeft
naar een nieuw en eeuwig leven. Amen

Dierbare echtgenote en kinderen, laat ons zo
verder leven, in dankbaarheid om uw liefde
en genegenheid voor mij. Blijft mij gedenken.