

*Ik heb lang en gelukkig geleefd,  
weinig gevraagd en veel gekregen  
en van alle goede dingen voldaan  
stilletjes ter Here gegaan.*

*Stijn Streuvels*

Bedroefd om zijn heengaan,  
maar dankbaar voor zijn leven onder ons,  
hebben wij afscheid genomen van

## Charles Smout

*Gewezen Zaakvoerder Fietsen Smout  
Lid van de Vriendenkring Klas van '50*

echtgenoot van Paula Van Loon

Hij werd geboren te Emblem op 6 september 1930  
is zacht ingeslapen in het Heilig Hartziekenhuis  
te Lier op 23 december 2015.

De afscheidsplichtigheid rond de asurne, waarop  
u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op  
**maandag 4 januari 2016 om 11 uur** in de  
parochiekerk van Sint-Bavo te Boechout, Sint-Bavoplein.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten  
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend volgt de asverspreiding op de  
begraafplaats van Boechout, Hovesesteeweg.

Dit melden u :

Paula Van Loon, *zijn echtgenote,*

Eddy en Maddy Dieltjens - Smout,  
Bart Dieltjens en vriendin Véronique,  
Birgit Dieltjens en vriend Idan,  
Wim en Myriam Smout - Wouters,  
Cynthia Smout en vriend Niels,  
Dayna Smout en vriend Thijs,  
*zijn kinderen en kleinkinderen,*

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,  
De families Smout en Van Loon.

*Met bijzondere dank aan de huisarts, de thuisverzorging  
en de teams van de diensten Heelkunde en  
Palliatieve Zorgen van het Heilig Hartziekenhuis  
te Lier voor de goede en toegewijde zorgen.*

Rouwadres :

Familie Charles Smout,  
p/a Begrafenissen Goossens en Celis,  
2640 Mortsel - Liersesteenweg 120.