



Dierbaar aandenken aan

Charles Smout

*Gewezen Zaakvoerder Fietsen Smout
Lid van de Vriendenkring Klas van '50*

echtgenoot van Paula Van Loon

Hij werd geboren te Emblem op
6 september 1930 is zacht ingeslapen
in het Heilig Hartziekenhuis te Lier
op 23 december 2015.



De familie dankt u voor uw
troostende blikken van medeleven.

Lieve echtgenote, lieve kinderen en
kleinkinderen,

droeg nu uw tranen en wees moedig.

Mijn liefde voor u allen sterft niet bij mijn
heengaan, maar zal u het verdere leven
vergezellen.

Dank voor uw liefde, voor uw zorg.

Ikzelf had me geen mooier heengaan
kunnen dromen.

Vergeet nooit de blije dagen die wij samen
beleefden in wel en wee.

Neem nu jezelf in handen met moed, vul
het hoofd met blije gedachten en je zal
zien, alles komt weer goed.

Vaarwel ventje en tot later, Paula.