



Dierbaar aandenken aan

de Heer Frans Smout

*Oud-werknemer van Boechoutse
Metaalfabriek*

Oud-Strijder en Oorlogsvrijwilliger 1940-'45

geboren te Boechout op 19 juni 1922
en overleden te Deurne in de kliniek
O.L.Vrouw Middelaars
op 13 juli 1998.

*De familie dankt U voor uw troostende
blijken van deelneming en uw
aanwezigheid.*

Liefste Pa,

Eens te meer heeft de dood, onze
grootste vijand, toegeslagen en ons een
vader en grootvader ontnomen.

Wij treuren om het afscheid dat wij
weliswaar niet geheel onverwacht toch
nog te plotseling van U moesten
nemen.

Wij zijn dankbaar voor de lange tijd dat
hij bij ons is mogen zijn. Hij kloeg nooit
en vroeg slechts weinig voor zichzelf,
maar had daar tegenover zoveel liefde
en genegenheid te geven, al kon hij dat
moeilijk onder woorden brengen.
Hij was een harde bolster met een zo
zachte pit.

Zij die hem kenden wisten dat.