



VROOM AANDENKEN AAN

Heer Frans SOETHOUT

echtgenoot van

Mevrouw Dorothea CEUSTERS

geboren te Merksem, 24 september 1902, god-
vruchtig overleden te Herentals, 11 september '75
voorzien van de genademiddelen der H. Kerk.

De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.
En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil lans regenbogen
Gods stilte tegemoet.

Felix Timmermans

Voor uw blijken van deelneming danken u :
Mevrouw Frans Soethout-Ceusters,
Heer en mevrouw Louis Soethout-De Prycker,
De families Soethout en Ceusters.

Begravenissen CELIS, Boechout - Tel. 55.23.13