

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied ; de naam des Heren zij gezegend.

Job, I 21

† Gedenk in Uw Gebed, H. Mis en Communie de ziel van zaliger

Mevrouw ANNA MARIA SOMERS

Lid van de Bond van het H. Hart

weduwe van Petrus CALLENS

geboren te Boechout, op 2 Juli 1866, en godvruchtig overleden in de St. Jozefskliniek te Mortsel, op 9 Februari 1954, voorzien van de laatste HH. Sacramenten en van de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis».

Haar oprecht geloof, haar heilige zeden, haar stichtende en zoete omgang met God en met ons, doen ons godvruchtig geloven dat onze beste moeder in de hemel voortleeft.

Getijden H. Monica

Wat heeft zulk een goede moeder zoal gewerkt en gezorgd en gewaakt over haar talrijk kroost. Hoe heeft zij zich gegeven aan vader, hoe heeft zij zich verteerd voor ons. En hoe wijze lessen van godsvrucht en eerlijkheid heeft zij ons niet heel ons leven gegeven. En nu was ze oud geworden, en versleten, en ze had miseries van den ouderdom, en zij droeg ze met verduldigheid voor Onze Lieve Heer. En zij bad toch zoveel tot Onze Lieve Vrouw aan haar Rozenkranske.

Mijn duurzame Kinderen en Kleinkinderen, ik dank U voor Uw goede zorgen. Bidt nu nog veel voor mij. En een ding vraag ik U : Bemint elkander en leeft in vrede.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde !

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !

300 d. afl.

DE FAMILIE BEDANKT.

L. Celis, begraf. Boechout Drukk. J. Verheyen